

We waren van de grote oceaan gekomen

Edward & ik

We Radden lichtblauwgroene goudvisjes

We Radden lichte Bergen zien liggen dromen

We waren stil -  
de Bergen gaven geen Rik

Maan later in de haven  
tussen het losse goed  
was ik in gedachten verloren  
en Edward zijn hoed

Loojie



POSTBUS 1045  
6801 BA ARNHEM

